

Geloofd zij Jesus-Christus Amen.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Marie - Elodie WAELBROECK

weduwe van wijlen

HENRI DE VRIEZE

geboren te Bevere den 4 Maart 1852 en aldaar
godvruchtig overleden den 2 Augustus 1922

voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Zalig zijn de vreedzamen, want zij zullen kinde-
ren Gods genoemd worden (MATT. V 9)

Deze is onze roem en de getuigenis van ons ge-
weten, dat wij in eenvoudigheid des herten en
rechtzinnigheid Gods in deze wereld verkeerd heb-
ben. (II CORINTH 1. 12)

Om wel te leven moet men op sterven denken ;
en om wel te sterven, moet men zoo leven alsof
men alle oogenblikken de dood afwachte ; en wordt
gij alsdan door de dood verrast, gij zult in vrede
zijn (H. FRANC SAL.)

Wilt gij den waren vrede in uwe harten, in uwe
huisgezinnen in uw land, bidt alle avonden god-
vruchtiglijk den Rozenkrans.

Beminde kinderen en kleinkinderen, ik sterf vol-
komen gerust, vol betrouwen op God ; wij worden
gescheiden maar niet voor eeuwig. Wij zullen el-
kander in den hemel terugvinden Blijf in broeder-
lijke liefde en overeenkomst met elkander vereenigd
en weest uwen Vader en uwe Moeder in uwe gebe-
den indachtig.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer en
meer beminne. (300 dag.)

R. I. P.

Wed. Wattyn, Bevere.