



ZALIG AANDENKEN

van ons engeltje

Marie-Louise Waelkens

dochter van

Theodoor en Maria De Vos

geboren te Audenaerde en ten hemel gevlogen
den 27 April 1912, in den
ouderdom van 3 jaren, 10 maanden en 3 dagen.



Haar lipjes spraken immers
Geen woordeke kwaad ;
Haar wittē handjes pleegden
Geen storende daad ;

Haar spiegelooĳies wierpen
Geen blik die onteert ;
Haar voetjes stonden nooit naar
Een doolweg gekeerd ;

O zeldzame uitgekorene
Op wereldschen grond,
Die 't lēlieblanke doopkleed
Niet scheurdet of schondt !

Nu stoeit ze met Godes engeltjes
Rond Jesukes troon,
En speelt er met de peerlen van
Haar schitterende kroon,...