

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.

(100 dag a/l.)



BID VOOR DE ZIEL

van

**CONSTANTIA WAEYTENS**

geboren te Nederbrakel, den 19 October 1847 en  
aldaar overleden den 16 Februari 1925,

*Versterkt door de H H Sacramenten der stervenden.*

Lid der Confrerie van de H. Barbara.



De zoetste troost welken men naar de eeuwigheid mededraagt, is de overtuiging dat men in de vrees des Heeren zijn leven heeft overgebracht.

H. Franc. v. Sales.

Gelukkig de mensch, die niet wandelt naar den raad der goddeloozen, noch op den weg der zondaars staat, maar die zijn vermaak vindt in den weg des Heeren, en nacht en dag zijne Wet overdenkt; al wat hij doen zal, zal hem nuttig zijn ter zaligheid, want de Heer heeft het levensgedrag der rechtvaardigen lief en beloont hen.

Ps. IV. 2-3.

Die U beminnen, o Maria, genieten eenen aangename vrede, en de eeuwige dood zal hen niet overkomen.

H. Alph. Lig.

Jezus, Maria en Jozef, dat mijne ziel met U in vrede ruste.

(100 d. a/l.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

(100 d. a/l.)

R.

I.

P.

---

Nederbrakel. Drukk. O Surdiacourt-Blommaert