

Heer, Uw Wil geschiede, en niet de onze !...



Wij bewenen in hem een echtgenoot en vader zonder weerga. O Heer, onze harten zijn overstelpt van droefheid en onze ogen door tranen beneveld, omdat hij, die ons toch zo dierbaar was, ons is ontrukkt ; daarom nemen we onze toevlucht tot Uw Goddelijk Hart om troost en sterkte...

Hij was de steunpilaar van een schoon en braaf gezin ; Wat wordt het leven voor moeder en de kinderen nu EENZAAM : vader te moeten missen ; wat wordt het leven voor moeder en de kinderen nu ARM, want vader was onze broodwinner, vader was in alles onze troostengel.

Hij was een eerlijk en braaf, voorzichtig en wijs man. Gediensig en opgeruimd, telde hij ontelbare vrienden. Hij was ook een overtuigde Kristen die voorbeeldig en getrouw zijn plichten tegenover God en onze Moeder de H. Kerk vervulde.

Lieve moeder en teerbeminde kinderen, ik begrijp uw diepe droefheid om mijn zo vroegtijdig verdwijnen uit uw midden, doch weest niet ontroostbaar. O. L. Heer die steeds over zijn kinderen waakt, zal u beschermen. Al zijn we nu van elkaar zichtbaar gescheiden, toch moet de zelve liefde ons verenigd houden in het gebed ; van uit den Hemel waak ik over u en spreek ik voor u ten beste en gij op uwe beurt gedenk mij dikwijls in uwe gebeden. Vaart wel, God zegene en beware U. Tot weerziens in den Hemel.

Genadige Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

(7 j. en 7 q. afl).

De 4 akten voor de overledene a. u b.

---

Dr. De Ruyver, Nederbrakel.