

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Eerw. BROEDER MANNUS

(WAEYAERT JULIEN)

geboren te Vladsloo, 10-10-1892, geprofest in de Congregatie der Broeders van Liefde den 8-9-1910; als politieke gevangene in Duitschland omgekomen in 1945.

en Eerw. BROEDER CESIDIUS

(LAMBRECHTS LOUIS)

geboren te Weyer, 14-1-1913, geprofest in de Congregatie der Broeders van Liefde den 15-8-1931; door de Duitschers gefusilleerd in 1944.

Beiden hebben aan hun leven den schoonsten vorm gegeven, het ten dienste stellend van al wat schoon en edel is; beiden zijn voor en in dit dienen bezweken.

Hun dienen ging eerst rechtstreeks naar God; zij zagen in Hem, het oneindig Wezen, het begin en het einde van alles, van Wien alles afhangt en rond Wien alles draait als rond zijn as; om Hem te brengen in 't midden van hun dagelijksch leven, keerden zij zich naar het klooster, dat zij wisten hun den volmaaksten dienst van God te zullen bezorgen.

Hun dienen ging ook met denzelfden ijver en dezelfde onthechting naar den evenmensch in het opvoeden van de kinderen, om bij hen God zooveel mogelijk te brengen op de plaats, die Hij in hun eigen leven had veroverd; diep en blijvend is hier de invloed geweest die van hen is uitgegaan.

En wanneer hun Vaderland in zijn vrijheid en in zijn geloof werd bedreigd, gingen zij alweer met dezelfde edelmoedigheid aan het dienen; en van dezen edelen dienst zijn zij slachtoffer gevallen, op zich toepasselijk makend het woord van hun Goddelijken Meester: "Het klaarste bewijs van liefde is te sterven voor wie men bemint."

Eerwaarde Broeders, wij danken U voor het goede dat Gij in ons Nederbrakel hebt gesticht en wij geven U de stellige verzekering dat uw schoone lessen en vooral uw stichtend leven op ons nog lang zullen inwerken.

Mijn Jezus, barmhartigheid, (300 d. afl.)

Nederbrakel Druk, Wwe O, Surdiacourt