

Eene eerekroon is de hooge ouderdom als hij op den weg der gerechtigheid bereikt wordt. (S. XVI-3).



TER ZALIGER GEDACHTENIS VAN  
**JOANNES WAGEMANS**

echtgenoot van

**Carolina MAEYINCKX**

*geboren te Lille den 5 Oktober 1835*

*en godvruchtig overleden te Gierle*

*in den gezegenden ouderdom van 88 jaren*

*den 3 Juni 1923,*

*bediend van de HH. Sakramenten der stervenden.*

Die den Heer vreest, zal gelukkig zijn op het einde zijns levens en zal gezegend worden op den dag van zijnen dood. (Eccl. I 13).

Ik heb den goeden strijd gestreden, den loop vol-eindigd, het geloof bewaard. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid, welke de Heer, de rechtvaardige rechter mij te dien dagen geven zal en niet alleen aan mij maar ook aan hen, die zijne kroost liefhebben. (II ad Tim-VI 8).

*Bemide Echtgenoot, Kinderen en Bloedver-wanten*, bedroefd u niet gelijk zij die geene hoop hebben, want God zal degenen, welke in Jesus ontslapen zijn, met Hem vereenigen en zoo zullen wij altijd met den Heer wezen. (ad Thess. IV).

Heer, geef zijne ziel de eeuwige rust en het eeuwige licht verschijne haar, zij ruste in vrede. Amen. (Kerk off.).

*H. Hart van Jesus ik betrouw op U! (300 d. afl.)*

*Zoet Hart van Maria, wees mijn heil! (300 d. a.)*

---

THIELEN. — Drukkerij René Peeters.