

JEZUS † MARIA † JOZEF

Dit aandenken doe u bidden voor

JULIE WAGEMANS,

weduwe van

JULES VERJANS,

lid van de Derde Orde,

die op 29 Oogst 1852 te Kortessem gedoopt werd, en er op 1 Mei 1944 haar schoone en door het lijden gerijpte ziel aan haar Schepper en Verlosser weergaf, meermaals gesterkt met de genademiddelen van Moeder de H. Kerk.

Van de dierbare overledene zullen al haar kinderen en kleinkinderen getuigen mogen dat moeder hen is voorgaan door woord en voorbeeld, tot op haar laatsten dag. Telkens zij bij haar op bezoek kwamen, was zij het die hen aanmoedigde en opbeurde door haar blij Godsvertrouwen en haar opgeruimdheid. Nooit heeft de nakende komst van den dood haar met schrik vervuld. Nooit. Omdat haar leven een voorbereiding op den dood was geweest. Gedenk uw uitersten en in eeuwigheid zult ge niet zondigen.

Zij stierf in den ochtend van den eersten Meidag. Moge de Hemelmoeder, die zij steeds op bijzondere wijze ver-eerde, haar sterven zoet en aangenaam gemaakt hebben.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, bidt voor mij. Ik heb steeds zooveel van u gehouden. Het eenig bewijs van liefde wat gij mij nog geven kunt, zijn uw gebeden en uw offers. Mogen zij mij ten goede komen in het andere leven. Ook ik zal daarboven voor u ten beste spreken en u bewaken.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.