

† ZOET AANDENKEN VAN †
CHRISTIANE WALRAEVENS

teerbemind dochterken van

Charles en van Maria D'HAEYER

geboren te Nederbrakel de 26 April 1939 en
aan ons aller Liefde, en Blijdschap onvoorziens ontrukt te
St Maria-Oudenhove, de 17 Juni 1949,

Zij was lid van 't Pauselijk Genootschap der
H. Kindsheid en van den Eucharistischen Kruistocht.

In 't zoetste van de kinderjaren...
Slaat hier de Dood heur wreden slag
En zonder deernis, noch meervaren
Maait zij weg wat pas de Lente zag! ...
Zij dompelt d'ouders in ellende
Zij schaakt hun 't teergeliefde Kroost, .
En waar ook 't kreuend hart zich wende,
Ze jont hen niet den minsten troost!
En Toch! ... Eris u Eén! .. Eén,, en Eén alleene.
Die heul aan 't bloedend harte geeft!
En Die, hoe troostloos men ook wene,
Voor ieder troost en laafnis heeft!
't Is God! .. Vertrouw Hem al Uw lijden
Beproeft ouders! ... En zijn Heilig Hart
Dat droefnis keert in zoet verblijden
Brengt leënging ook in uwe smart!
't Is God! ... Die 't dochtertjen kwam halen...
Om Ginds in Eëwge Lentevreugd
Voor zijnen Troon te zegepralen
In nooit vergaande Zielevreugd!

Zij was ons aller lieveling: de hartedief van vader en
moeder, van zusjes en broerken, familieleden, schoolkame-
raadjes en onderwijzend personeel, omdat zij toch zo
lieftalig en aantrekkeluk was voor eenieder, zo leerzaam,
vlijtig, godvruchtig en voorbeeldig als kindje!

Braaf Vaderdje, Lief Moeken, Zusjes en Broerken, goede
Eerwaarde Zusters en Juffrouwen, Beste Schoolkameraad-
jes, gij moet om mij niet bedroefd zijn en wenen; maar
troost U allen, want gij weet dat ik in den Hemel ben.; bij
"Jezus onzen Koning,": den dag voor mijn reis naar den
Hemel, heb ik Hem nog op zijn Troon gezet in mijn hartjen
door de H. Communie en "de lippen nog rood van zijn
Kostbaar Bloed, heb ik voor U allen vurig gebeden! Bij
Jezuken verwacht ik U allen om dan nooit meer van U
weg te gaan!