

Die Maria bemint, bemint het leven, en hij zal  
zijne zaligheid uit den Heer putten.

(Kerkelijk Officie).



Ter zalig aandenken van

**JOANNA WALRAEVENS,**

dochter van

**Pieter en Marie Van den Hole**

geboren te St-Jan-Hemelveerdegem den 25 Maart  
1850 en godvruchtig in den Heer ontslapen  
te St-Maria-Lierde den 1 September 1919,  
voorzien van de HH. Sakramenten.

*Lid van de Congregatie van O. L. V. en van het  
Broederschap van het H. Hart.*

De zoetste troost welken men naar de eeuwig-  
heid mededraagt, is de overtuiging dat men in de  
vrees des Heeren zijn leven heeft overgebracht.

H. Franc. v. Sales.

Hoe eenvoudig en christelijk heeft de duurbare  
overledene haar levensbaan voltrokken ; hoe  
stichtend en gelaten ook haar kwijnende ziekte  
aan den lijdende God opgeofferd ; voorzeker mag  
men zulke ziel voorbeeldig noemen want inniger  
godvruchtig wierd zij naar mate hare jaren op-  
volgden, tot op den dag van heden waarop de  
Heer haar tot zich heeft geroepen. Nu zal zij  
niet meer den gewijden dienaar des Heeren  
dienen, maar den Heer zelf.

Beminde zusters en vrienden : Weent niet over  
mij, maar bidt voor mijne zielerust. Hierboven  
zal ik met vader en moeder u ook indachtig zijn.

GEBED.

Goede Jezus geef aan uwe dienaress JOANNA de  
eeuwige rust.

Zoet Hart van Jezus, maak dat ik U altijd meer  
en meer beminne. (300 d. afl.)

Bidt de 4 akten voor haar zielerust.

(7 j. en 7 quadr. afl.)

---

Druk. — Fritz Van Damme, Maria-Lierde.