

Wees altijd bereid om te sterven, en leef zoo dat de dood u niet onbereid vinde.

BID VOOR † DE ZIEL

van Jufvrouw

ROSALIE WALRAEVENS

Lid der congregatie van O. L. Vrouw

geboren te St Jans-Hemelveerdegem den 12 Januari 1845 en er godvruchtig in den Heer ontslapen den 23 December 1919, versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.

—:—
O, hoe zoet is het te sterven als men goed geleefd heeft.

De dood der rechtveerdigen is kostelijk in de oogen van God; zij stelt een einde aan de ellende, doet den zegpraal genieten in den hemel en is het begin der volmaakte rust

Zij wandelde in de eenvoudigheid des herten, vreesde God en verwijderde zich van 't kwaad, omdat zij dag nog uur kende, zoo is hare dood niet onverziens geweest, en voor haar is vervuld geworden deze troostende belofte van den H. Geest: Die den Heer vreest zal gelukkig zijn in zijn uitsterste en God zal haar zegenen op den dag harer dood.

O Heer, ik heb al mijn betrouwen in U en in Maria gesteld, U beiden aanroepen, ik zal in mijne hoop niet bedrogen zijn.

Beminde zusters, weent niet hopeloos over mij, maar blijft mij indachtig in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

Mijn Jezus barmhertigheid.

300 dagen afl.

100 dagen afl.

R.

I.

P.

Druk. V. Van Nieuwenhove, Geeraardsbergen.