

De zielen der rechtveerdigen zijn in Gods handen; bij
hunne dood zullen zij in vrede zijn. *Sap. III.*



BID VOOR DE ZIEL

van

DÉSIRÉ WANDELS

weduwnaar van

SIDONIE ROGGE

geboren te Oycke, den 5 Dec. 1850 en aldaar godvruchtig
overleden, den 6 April 1935,

versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Hij was lid van de Confrerie van het H. Hert, en van
't Genootschap van den H. Franciscus Xaverius.

Hij was een achtbaar en vreedzaam man, vol van ge-
loof, een ware christen, die God en zijne kerk beminde.

Werkzaam en met zorg heeft hij zijne dagen overge-
bracht en was een vader weerdig in de gedachten der
goeden te leven.

De dood der rechtveerdigen is het einde hunner
kwellingen, de bekroning van hunnen zegenpraal, de
deur van het eeuwig leven.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij
kon helpen; maar de Heer kwam mij ter hulp op het
bed mijner smerten.

Gelaten en onderworpen was hij dan ook, wanneer
hij de dood zag naderen. De rechtveerdige sterft immers
gerust; de dood verrast hem niet.

Duurbare kinderen, ik verlaat u om tot God te gaan,
die mij roept. Dat God u loone voor de liefde die gij
mij bewezen hebt; blijft getrouw aan Gods wet en zijn
vrede zal met u zijn.

Bermhertige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(100 dag. afl.)