

Waakt! want gij weet niet op wat uur de Heer zal komen.
MATTH. XXIV.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

Elisa Maria Celestina WATERSCHOOT

Echtgenoot van

Augustinus MERTENS

*geboren te Oud-Turnhout den 23 Augustus 1897
en aldaar godvruchtig in den Heer ontslapen
den 5 Maart 1931, versterkt door de
H. H. Sacramenten der stervenden.*



O, mijn God, waarom zoo vroegtijdig, waarom
zoo jong sterven?

Omdat Gij het, ô God, volgens uwen Wil ge-
schikt hebt. JOB. X.

De dood sloeg mij in 't hart . . . en 'k schrikte,
[wijn mijn oog

Van weenend' echtgenoot op zwakke kind'ren
[vloog;

Ik vroeg mij angstig af, bij 't breken van mijn
[harte,

Wie zal hun moeder zijn, hen troosten in de
[smarte,

Geliefden, die 'k op aarde mijn bloedverwanten
[had,

'k Vertrouw ze u allen toe, waakt heilig op dien
[schat!

En toen ik in uw blik het jawoord had gelezen,
Dan kwam gelatenheid mij in de ziel gerezen,

En 'k sprak: Uw Wil geschied! 't Heeit U
[behaagd, O Heer, ik kom.

Vaartwel beminde Echtgenoot en duurzame Kin-
deren; gij weet hoe teeder ik u liefhad, ik leefde

en zorgde voor u; vergeet nooit voor mij te bid-
den, ik zal ook voor u bidden. H. CHRISTINA.

Zoet Hart van Jesus, wees mijne liefde.

(300 dagen aflaat.)

R.

I.

P.

Oud-Turnhout. — Drukk. D. Bauwens.