

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! Amen,
(100 d. a/jl.)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CAMIEL WATTEZ

Echtgenoot van Mevrouw

URSULA CAUS

geboren te Nederbrakel, den 5 April 1858 en aldaar
godvruchtig overleden den 14 Juli 1922.

Versterkt door de HH. Sacramentender stervenden.

Hij was ongeveinsd en recht van hart, vreesde
God en vluchtte het kwaad, daarom was hij bij God
en de menschen aangenaam en zijne gedachtenis is
in zegen.

Wat zoete vertroosting voor eenen vader, in het
uur der dood te mogen denken, dat hij behoorlijk al
zijne plichten heeft volbracht, en dus sterft, voor-
zien van al de vertroosting van den godsdienst en
omringd van vrouw en kinderen die hem allen even
zeer beweenen, omdat zij weten dat zij er allen
gelijkelijk van bemind werden. (Fenelon).

Bemide Kinderen, gij zult uwe moeder eeren al
de dagen van haar leven, opdat gij lange en geluk-
kige dagen moget beleven. Bewandelt steeds het
pad der deugd; weest vereenigd met hart en ziel
en de God van vrede zal met u zijn, vergeet mij
niet in uwe gebeden, en Gij, mijn Schoonbroeder,
wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

Zoet Hert van Jezus, wees mijne liefde
(300 d. a/jl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.
(300 d. a/jl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. O. Surdiacourt-Blommaert.