

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS. Amen.

Bid voor † de ziel

van Mijnheer

LEOPOLD WATTHÉ

echtgenoot van Mevrouw

MARIA-THERESIA LIEDTS

geboren te St. Martens-Lierde den 12 December 1880.
en godvruchtig overleden te Nederbrakel den 6 Janu-
ari 1936, versterkt door de H. H. Sacramenten der
stervenden.

Hij was lid van den Bond van het H. Hart.
van het genootschap van den H. Franciscus-Xaverius
van de Confreriën der H. Barbara, van St. Pieter in
de banden en van het H. Hart.

Die mij belijden zal voor de menschen, dien zal ik ook belijden voor mijn Vader. Zijn leven was eene belijdenis van zijn geloof. Door woord en daad toonde hij zich een volgeling van den Heer. In de vrees des Heeren opgevoed heeft hij den weg van Gods geboden trouw bewandeld. — Zijn rechtschapen gemoed de goedheid en gedienschtigheid van zijn karakter maakten hem vele vrienden. Hij was een vurige christen, onwankelbaar in zijne christene overtuiging. "Dit is mijn roem: de getuigenis van mijn geweten dat ik in de eenvoudigheid des Herten en oprechtheid Gods geleefd heb."

"Neem uw kruis op en volg mij," zegt de Heer. Zijn kruis heeft hij gedragen, geleden lang en veel. Zij die hem naderden, waren gesticht door zijn geduld, zijn onderwerping kostelijk is in Gods oogen de dood der rechtvaardigen.

Duurbare Echtgenoot en Kinderen, de dood ont-rukt mij aan uwe liefde en God roept mij tot een beter leven. Ik heb u niet verlaten maar ik ben u voorgegaan. Stelt gansch uw betrouwen op den Heer, Hij zal uw beschermer zijn. Een laatste gunst vraag ik u, vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.