

Geloof zij Jezus-Christus.

Amen



## **BID VOOR DE ZIEL**

van Mevrouw

# **Maria-Catharina Wattez**

echtgenoot van Mijnheer

## **Francies B A E S K E N S**

geboren te Nederbrakel, den 25 Augustus 1849  
en aldaar godvruchtig overleden den 24 September 1937  
Versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden

---

Van krachten uitgeput is zij gestorven in een gezegenden ouderdom; de hooge jaren zijn een kroon van eer als zij op den weg der gerechtigheid gevonden worden.

Spr: VI 31

Zalig is de mensch die den raad der boozen niet volgt en in den grooten strijd de weg der zondaren niet inslaat.

Wij moeten door vele smarten heen het rijk Gods ingaan... de dood is de weg tot het leven; gelukkig de mensch die God bereid zal vinden wanneer Hij rekening komt vragen.

Beminde echtgenoot en kinderen ik verlaat dit aard-sche leven om voor den oppersten rechter te verschijnen Ik ben U dankbaar voor uwe goede zorgen waarmede Gij mij omringd hebt in de laatste dagen mijns levens en die mijn lijden hebben verzacht. Bidt veel voor mijne zielerust opdat ik barmhartigheid moge verwerven bij den oppersten Rechter.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

---

Drukkerij. O. Van Nieuwenhove. Nederbrakel