



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus-Livinus W a t t é

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Caroline Van Cauwenberge

geboren te Erwetegem den 12 October 1850 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel den 31 Mei 1930
Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Hij was lid van het genootschap van H. Franciscus-Xav.
van de H. Barbara van St Pieter in de banden
en van andere genootschappen.

Van jongs af in 't Christen geloof opgevoed, leefde hij steeds als een goede Christen. Een voorbeeldig echtgenoot was hij, en een teedere vader. Een onberispelijk en stichtend leven heeft hij geleid, wandelende in de geboden en wetten van den Heer. Ofschoon door werkzaamheden verhinderd vergat hij nooit den dienst van God, maar heeft er zich ten allen tijde op voorbeeldige wijze; weten van te kwijten. Allen die hem kenden, loofden eerden en beminden hem; omdat zijne levenswijze getuigenis gaf dat hij den dienst van God ter harte nam.

Bemide echtgenootte duurzame kinderen ik dank God dat Hij mij u als troost gaf in mijne oude dagen en mij zoo veel schoone jaren in uw midden liet doorbrengen. Ik laat u in de vrees des Heeren die uw leidman en steun zal zijn stort op mijn graf geen nuttelooze tranen maar dat uwe gebeden mij voor Gods troon vergezellen om een genadig oordeel te bekomen. Vaarwel.

Mijn Jesus Bermhertigheid. 300 d. afl.

Drukkerij We O. Surdiacourt, Nederbrakel.