

Hoe gerust sterft men als men wel geleefd heeft
(H. Aug.)

♦♦♦♦
† BID VOOR DE ZIEL †

van Mijnheer

REMI WATTÉ

Echtgenoot van Mevrouw

Emma Van Ruyskensvelde

Geboren te Steenhuize-Wijnhuize, den 15 Febr. 1873
en er godvruchtig overleden den 15 November 1943

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Het tegenwoordig leven is ons niet gegeven om te rusten en te genieten, maar om den Hemel te winnen door onzen arbeid en ons lijden. H. Franc. van Assisië

De duurzame overledene was een man sterk van lichaam en ziel: eenvoudig en onbewimpeld in zijn levenswandel, tot den dag dat God hem liet voelen dat hij weldra zijn belooning zou ontvangen in den Hemel.

Hij zag het einde zijns levens gerust te gemoet, met deze bovennatuurlijke overgeving en gerustheid, die de kostelijke genade der stervenden en de zoetste vertroosting der levenden zijn.

Hoe aangenaam is het voor God te mogen verschijnen na een leven van diep geloof, hard werk en volledige dienstbaarheid voor O. L. Heer.

Troost u daarom, mijn duurzame Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten, want mijn dood is het begin van een eeuwig gelukkig leven bij God.

Hebt dank voor de liefderijke zorgen waarmede gij mij hebt omringd. Dient God steeds met getrouwheid en leeft op zulke wijze dat gij nooit de dood moet vreezen op welk oogenblik zij u ook treffe, opdat we elkaar eens mogen weerzien in den schoonen hemel.

Barmhartige Jezus geef hem de eeuwige rust.

Zoet Hart van Maria. wees mijne zaligheid. 300 d afl.

Druk. O.Schautteet. P-C. 2154 — E. Colaes Essche