

Als het morgen is, wil u den avond niet  
verzekeren. Navolging Christ.



**BID VOOR DE ZIEL**

van Mijnheer

**RENÉ - JOZEF WATTÉ**

Weduwnaar in 't 1<sup>ste</sup> huwelijk van Mevrouw

**VICTORINA HAESVELDE**

en in 't 2<sup>de</sup> huwelijk van Mevrouw

**MARIA-CELESTA DESTERBECK**

*Burgemeester der gemeente Munckzwalm,*

geborente Steenhuyze-Wynhuyzen 14 Maart 1875

en godvruchtig overleden te Munckzwalm  
den 3 Oogst 1932,

*Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.*

—•••—  
O Heer! Gij brengt ons harde slagen toe. De  
tranen gestort op 't graf onzer duurzame moeder,  
zijn nog niet opgedroogd en reeds eischt Gij onzen  
laatsten troost en steun. Wij dachten onzen braven  
vader nog eenige gelukkige jaren in ons midden te  
mogen zien doorbrengen. Helaas! De Voorzienig-  
heid heeft er anders over beslist.

De duurzame afgestorvene was een man van ge-  
loof, getrouw aan de oefeningen van den gods-  
dienst, rechtvaardig en vreedzaam in zijnen han-  
del, rechtschapen en opgeruimd van karakter, ver-  
kleefd aan de zijnen, minzaam jegens iedereen.

Bemind van God en van zijne medeburgers, zal  
zijne gedachtenis in zegening blijven.

De rechtvaardige, al wordt hij door eene haasti-  
ge dood weggenomen, zal toch in rust zijn, want  
zijne ziel is in Gods handen. Sap.

Duurbare kinderen, staakt uwe tranen: ik ga uwe  
moeder vervoegen bij den Heer.

Lieve broeder, zusters, bloedverwanten en vrien-  
den; en gij mijne medeburgers, ik verlaat u allen  
voor het eeuwig Vaderland. Vaartwel en vergeet  
mij niet in uwe gebeden. Gij vooral mijne zusters,  
die u aan God hebt toegewijd, bidt voor mij.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dag. afl.)

Dr. Melckebeke-D'Hollander, Sottegem Tel. 111