

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL
VAN

SOPHIE WATTEZ

WEDUWE VAN

Charles-Louis De Pessemier

geboren te Nederbrakel
den 19 Februari 1843, en er godvruchtig overleden
den 23 Juni 1919

VERSTERKT DOOR DE HH. SAKRAMENTEN.

Lid der Derde Orde van den H. Franciscus van Assisië.

Zij was ongeveinsd, getrouw en rechtzinnig van har-
te, onberispelijk en met zorgen heeft zij hare da-
gen doorgebracht. Jac. 1.

Haar opgeruimd karakter, haar offervaardigheid
deed ze van elkeen beminnen en zullen ze bij God
nu loonen.

O, hoe zoet is het te sterven als men wel geleefd
heeft... Als men eene teedere godsvrucht heeft ge-
had tot het Hert van Dingenen die eens onze Rech-
ter moet zijn. H. Aug. H. Marc.

De mensch zal heengaan in 't huis der eeuwigheid,
er blijft hem niets dan het graf, alleen zijne werken
volgen hem. Ecc. 13. Job. 17.

Lieve kinderen, kleinkinderen en bloedverwanten,
ik weet het, gij hadt mij allen lief g'hebt mij immer
goed en welgedaan. God zegene en loone het u.
Intusschen vaartwel, vergeet mij nooit, bidt voor
mij. Hierboven verwacht ik u.

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen in u. 300 d. a.

R I P.

Nederbrakel, Jos. Radys-Galle, Neerstraat.