

Gedenkt u mijner, gij ten minste mijne vrienden.
JOB. 19. 21.



BID VOOR DE ZIEL

VAN MIJNHEER

CAMIEL WATTYN

ECHTGENOOT VAN MEVROUW

ELVIRE ROHAERT

Koster der Kerk van Bevere sedert 1877, Bediende van den Burgerstand, Schrijver des Genootschaps van den H. Franc. Xav., Bestuurlid der Pensioenkas en andere liefdadige werken.

geboren te Gent den 21 October 1859
en overleden te Bevere (Aud.) den 9 November 1911
versterkt door de H.H. Sacramenten.

Hij was een rechtveerdig man, God vreezend...
en zoekende ten alle tijde en voor allen gediensdig
te zijn. JOB. I. 1 - H. BERN.

Zijn geloof en zijne verduldigheid zullen hem
schatten volmaken. ECCL. I. 35.

Hij beminde den luister van het huis des Heeren...
en was den armen gedachtig.

PS. 25. 8. ad. Gal. II. 10.

Vaarwel, Lieve Echtgenootte, vaarwel, wees niet
ontroostbaar... Dat den vrede dien ik geniet, het
leed, door mijnen dood veroorzaakt, verzachtte.

Vaarwel, Lieve Kinderen, eert uwe moeder alle
dagen haars levens; vergeet het voorbeeld van
uwen vader niet, maar prent het diep in uw hart.
Ik had aan God nog eenige jaren gevraagd om uwe
wankelende voetstappen te sterken; God heeft het
niet gewild, fiat! fiat! dat zijnen aanbiddelijken
wil geschiedde!

TOB. IV. 3. - SPREUK. VII. 1. - H. EUPHR.
Bermhertige Heer Jesus, geef hem de eeuwige rust.
(300 dag. afl.)