

Loof, mijne ziel, den Heer, — en vergeet al zijne
weldaden niet. Ps. CII, 2.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Petrus WAUTERS

zoon van wijlen

Charles en Virginie Van Hoorde

geboren te St. Maria-Oudenhove, den 10 Januari
1858, en schielijk overleden te St. Maria-Lierde den
15 December 1939.

De zielen der rechtvaardigen zijn in Gods hand
en hun vertrek uit ons midden is voor hen een
overgang tot den zaligen vrede. Sap. III, 1.

Zalig zijn zij die niet gezien en toch geloofd heb-
ben. Joan.

Het geloof lijdt verduelig, het hoopt en vertrouwt
ankervast op God niettegenstaande last en duister-
nis, niettegenstaande den prikkel der hoovaardig-
heid; zulk een geloof is aanbidding, en zulk een
aanbidding verlangt God van ons.

Van 't begin af, o Heer, hebt gij het zoo geschikt :
de weg van het Geloof is de eenige weg tot U.

Op U, o God, hebben onze vaders gehoopt en
Gij hebt ze verlost; zij hebben tot U geroepen en
Gij hebt ze gered: hunne hoop is niet verijdeld
geworden. Ps. XXI 5-6

Wij smeeken U, o Heer, open de poort des levens
voor hem en dat hij met uwe heiligen in de eeuwige
heerlijkheid ruste. Get. der overl.

Gij allen die mij lief hebt gehad, vaartwel, ik ver-
laat een aarde van ellende om in een beter vader-
land voor eeuwig gelukkig te zijn. Ik ben u dank-
baar voor uwe genegenheid en zorgen. Weest mij
indachtig in uwe gebeden, weldra zien wij elkander
weder in den schoonen hemel.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.
300 d. afl.

Uitg. Lafort, Maria-Lierde.