

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS

AMEN.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS VAN

Mevrouw

## VICTORINE WAUTERS

echtgenoot van Mijnheer

CHARLES-LOUIS VAN DE CATSYE

geboren te Ste-Maria-Audenhove,  
den 1 Januari 1856 en overleden te Nederbrakel,  
den 1 Juni 1918,  
voorzien van de III Sacramenten.

Het was eene werkzame en zorgvuldige huisvrouw, eenvoudige en godvrezende, de hulp en steun van haren man, gedurig bekommerd en bezorgd met het welzijn harer kinderen.

Onderworpen aan den wil van God, aanvaardde zij gewillig de beproevingen van hare pijnlijke ziekte, bleef verduidelijk in haar lijden en behield tot op haren laatsten oogenblik haar vast betrouwen op de barmhertigheid van haren goddelijken Rechter.

Vergeet nooit, hoe God over mij beschikte. De pijnen en ziekten als men die verduidelijk lijdt, volmaken de kroon welke God ons bereidt in den hemel.

Beminde Echtgenoot en Kinderen, ik heb veel gelukkige dagen overgebracht in uw midden. Met liefde hebt gij mij bijgestaan in mijne ellenden. Ik verlaat u met droefheid maar het is Gods wil. Leef in de vrees des Heeren en in het onderhouden van zijne rechtvaardige wetten. Dan zult gij leven in de liefde tot uwen vader, in de christelijke gedachtenis van uwe moeder en in de wederzijdsche verkleefdheid tot elkander.

Zoete harten van Jezus en Maria weest mijne toevlucht.

300 d. afl.

Nederbrakel. - We Van Nieuwenhove & Van Den Driessche