

Gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied ; de  
Naam des Heeren zij gezegend. (Job)



BID VOOR DE ZIEL  
van Mevrouw

## ELODIE WAYENBERG

echtgenootte van Mijnheer

**BENOIT COECK**

geboren te Everbeek, den 22 September 1887 en er  
overleden den 31 December 1946.  
ontvangen hebbende de HH. Sacramenten der stervenden  
en den Pauselijken Zegen « in articulo mortis »



Eenvoudig en rechtzinnig van hart, bewandelde zij den  
weg van vrede en gerechtigheid. Het gebed was haar  
sterkte in haar leven en haar troost in tegenspoed.

Lang en veel heeft zij geleden maar met heldhaftige  
kloekmoedigheid en volkomen onderwerping aan Gods  
aanbiddelijken Wil, heeft zij de smarten aanvaard, over-  
tuigd dat de mensch door de beproevingen gezuiverd  
wordt en dat indien wij met Christus lijden, wij met Hem  
zullen verheerlijkt worden.

Beminde Echtgenootte, lieve Zoon en Neef, hebt dank  
voor uwe liefde en onverpoosde zorgen. Doet voort wat  
gij van mij geieerd hebt. Moge uw geloof in de on-  
sterfelijkheid der ziel en in de Zalige eeuwigheid U  
troosten over mijn heengaan. Bidt veel voor mij en tot  
wederziens in den Hemel.

Jezus, Maria, Jozef, 7 j. en 7 q. afl.  
Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust,

7 j. en 7 q.  
Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid,  
300 d. afl.

---

Druk. — Depessemier Everbeek.