

Gelukkig degene die in den Heer sterven.
ACT. AP. XIV.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FRÉDERIC WAYENBERG

weduwnaar van Mevrouw

VIRGINIE MATTHYS

*geboren te Everbeke, den 6 December 1830
en aldaar overleden den 31 Januari 1910.*

Versterkt door de HH. Sakramenten

De ouderdom is eene kroon van eer als zij op den weg der gerechtigheid gevonden wordt.

Deze man was eenvoudig, rechtzinnig, godvreezend en afkeerig van het kwaad; hij nam geen deel in de besluiten der boozen, en volgde den weg der zondaars niet, maar zijn wil was in de wet des Heeren. JOB. I.

Hij stelde al zijn betrouwen op Maria, want hij wist dat eene oprechte dienaar van Maria niet zal verloren gaan. H. BERN.

Vaartwel beminde kinderen, bedroeft u niet gelijk deze die geene hoop meer hebben. Wij zullen in 't aanschijn Gods vereenigd worden, om te samen het eeuwig geluk te genieten.

H. Hart van Jesus, wees mijne liefde.

300 dag. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid.

300 dag. afl.

R.

I.

P.

.....
Druk. Arm, Depessemier, Everbeke.