

De ouderdom is eene eerekroon als hij op den
weg der rechtvaardigheid gevonden wordt.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

FRANÇOIS WAYENBERG

echtgenoot van

ROSALIE VANDEPARRE

geboren te Everbeke den 10 November 1824

en aldaar overleden den 15 Januari 1902

Voorzien van de H. Sacramenten.

Deze man was uitnemend goed, bezorgd voor zijn
huishouden en bestierde het met wijsheid en gods-
dienstigheid, hij was bij allen bemind en geacht en
zijn geheugen blijft in zegening; hij behaagde aan
God en daarom haastte hij zich hem weg te nemen;
want, wat is sterven voor eenen deugzamen mensch!
sterven is vaarwel zeggen aan de ellenden dezer
aarde, aan de kwellingen van deze wereld om tot
een beter leven over te gaan.

H. Hier.

Waarde vrouw, kinders en kleinkinderen, wilt
u dan niet bedroeven, gelijk deze die geene hoop
hebben, ik ben aan uwe oogen ontruikt, maar niet
aan de liefde van uw hert en ik bewaar de zoete
herinnering uwer verkleefdheid.

De Heer heeft gesproken; staakt uwe tranen,
wij zullen elkander wederzien, daar waar noch
smert noch gekerm te vreezen is, daar waar wij
geene scheiding zullen duchten; breng mij daar door
uwe gebeden, Ja, lieve vrouw, behoed de kinderen,
vvelke de Heer ons schonk, en gij beminde kinderen,
eert uvve moeder, bemind haar altijd, vvest God
uvven Heer indachtig, bidt hem al de dagen uvvs
levens en niemand zal ons die eenvvige vreugd
ontnemen.

Zoet hart van Jesus wees mijne liefde! (300 d. afl.)

Vloersbergh druk. A. De Billoez-Quivy,