

Ware vrienden zijn altoos te zamen en ofschoon zij lichamelijk gescheiden zijn, blijven zij echter bij elkander door het geheugen.

Godvruchtig † aandenken

van

NATHALIE WAYENBERG.

echtgenoot van

Petrus Vandermeeren,

geboren te Everbeke, den 8 April 1852 en aldaar godvruchtig overleden den 6 April 1927.

Versterkt door de HH. Sakramenten.

Zij heeft hare familie geëerd, haren man bemind hare kinderen wijselijk opgebracht, haar huisgezin bezorgd en zich onberispelijk gedragen. Zij was waarlijk het voorbeeld der echtgenooten door hare kristelijke eenvoudigheid, door de strengheid harer zeden en door hare liefde tot den even-mensch. Geen wonder dat zij haren levensloop bekroonde met eene kostbare dood, omringd van hare kinderen en naastbestaanden. Sap. I

Na lijden komt verblijden, korte doch pijnlijke dagen voorzegde hare dood, zij zelf verlangde liever te sterven dan nog zulke droevige uren te beleven, doch voegde er aanstonds bij als het God belieft.

Gods wil is geschied. Heer in uwe handen beveel ik mijnen geest.

Vaartwel dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden al, ik moet u verlaten, onze scheiding is wel pijnlijk na zulke diepe en rechtzinnige verkleefdheid. Weest mij gedachtig in uwe gebeden.

Barmhartige Jesus, geef haar de eeuwige rust en dat het eeuwig licht haar verschijne.

Zoet Hert van Maria, wees mijne zaligheid.

300 d afl.

R.

I.

P.

Everbeke druk. Depessemier-Vanderdonckt