

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te
bidden, opdat zij van hunne zonden ontbonden
worden. Machab.



BID VOOR DE ZIEL

van zaliger

LOUIS WERMOES

echtgenoot van

Ludovica VAN HUMBEEK

Eerelid van den Onderlingen Bijstand

*geboren te Sint-Ulrich-Capelle, den 8 April 1862,
en godvruchtig in den Heer ontslapen te Sint-
Martens-Bodeghem, den 5 Maart 1913, voorzien
van de HH. Sacramenten der stervenden.*

Hij was eenvoudig en oprecht van hert, vreesde
God en week af van het kwaad. Job. I, I.

Bemide Echtgenoot, dat dus gansch uwe hoop
op God zij, en niet op eenig schepsel, groot noch
klein : omdat zonder God alles ijdel is en met God
alles goed. Thomas a Kempis.

En gij mijne lieve Kinderen, ziet ik ga rusten in
het stof, onderhoudt de onderrichtingen van uwen
vader en vergeet de lessen uwer moeder niet, doet
hetgeen zij van mij geleerd, ontvangen en gehoord
hebt en de God van vrede zal met u zijn.

Bemint elkander, onderhoudt Gods geboden al
de dagen uws levens, en door uw goed gedrag
verschafft aan het bedroefd hart uwer moeder een
zachten balsem.

Zoet Hart van Maria wees mijn heil 300 d. afl.

Geloofd zij Jesus-Christus ! Amen. 100 d. afl.

St-Martens-Bodeghem, J. Van Schuerebeek.