

Die er velen zullen onderwezen hebben in de gerechtigheid, zullen schitteren als sterren aan het firmament.

Dan. XII, 3.

† ZALIG AANDENKEN VAN DEN HEER †

JULIAAN WEYN,

echtgenoot van Mevrouw AUGUSTA VAN LAERE,

geboren te Zaffelare, den 15 Februari 1879, en zacht in den Heer ontslapen te Sinaai, den 16 September 1938, gesterkt door de III. Sacramenten, en den zegen van Z. H. Exc. den Bisschop van Gent,

Rustend Schoolbestuurder,

Secretaris van den Bond van het H. Hart,

en van den bond der Kroostrijke Gezinnen.

oud-Ondervoorzitter van C. O. V., kring St-Niklaas, vereerd met verscheidene ereteekens.

Voor allen was het een pijnlijke verrassing, toen de tijding door Sinaai ging, dat Meester WEYN naar den Hemel was. De onvergetelijke onderwijzer, die gedurende 41 jaar zich opofferde voor zijn beminde schooljeugd, de onbaatzuchtige werker voor de glorie van God in den Bond van het H. Hart, en in den Bond der Kroostrijke Gezinnen, was het eeuwig loon in den Hemel gaan ontvangen.

God gaf hem vele talenten, die Hij ten allen stonde gebruikte voor de godsdienstige, zedelijke en verstandelijke vorming van de kinderen. Voor alle menschen was hij een vader, die raad en troost vond voor elke moeilijkheid.

Zoo ging zijn opofferend leven, tot de Lijdende Christus hem kwam bezoeken, en gedwongen rust zijn grootste beproeving werd; doch kalm en gelaten droeg Hij het zware kruis, tot God hem kwam roepen voor de eeuwige belooning.

Hartelijk dank, en tot weerziens, Duurbare Echtgenoot en Trouwe Moeder. Lieve Kinderen, hemint uw moeder, en bidt veel voor vader. Mijn Zoon Priester en mijn Dochter Kloosterlinge, weest mij dagelijks indachtig. Duurbare Familie en Vrienden, vaartwel, en tot weerziens. Beste mede-Onderwijzers, zet het werk voort, waaraan ik al mijn krachten heb gewijd.

Jezus, Maria, Jozef.