

Het is een zalig gedacht voor de overledenen te
bidden. (Mach. XII 46)



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Hippoliet WILLAERT

Weduwnaar van Mevrouw Delphina OSSTYN

geboren te Vladsloo den 21 Oktober 1860 en
schielijk overleden te Nieuwpoort
den 25 Oktober 1939.

De gezondheid is maar een ijdelwoord, het
leven is maar een droom: geld en goed verlaten
ons, alles is ijdel in en rondom ons tenzij het-
geen strekt tot heil onzer ziel en tot den dienst
van God.

Deze man was eenvoudig en recht, hij vreesde
God en week af van het kwaad. (Job. I. 1.)

O dood! hoe hard zijn uwe slagen, hoe wreed
is de scheiding die gij teweeg brengt. Nogtans
ons betrouwen op U, o God, zal niet verminderen.
Gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk,
gij neemt hem ons weg.- Ootmoedig en onder-
worpen zeggen wij: Uwe H. Wil geschiede.

Beminde Kinders, Kleinkinders en Bloedver-
wanten, hebt dank voor uwe zorgen en genegen-
heid.- Ik ben moeder gaan vervoegen naar den
Hemel. Blijft mij indachtig in uwe gebeden. Tot
later bij God! Hij zegene en beware U!

H. Hart van Jesus, ik heb betrouwen op U.
(300 d. afl.)

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid, ”
(300 d. afl.)

Druk. A. Goekint-Verburgh, Slykens.