



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

JOANNES WILLEKENS

*geboren te Groot-Zundert,
20 April 1846, en aldaar overleden,
8 Juli 1905.*

Voorzien van de HH. Sacramenten der Stervenden.
gedurende 31jaren lid van de
Aartsbroederschap der H. Familie.
Weldoender der Kerk.



Hij was een man van geloof, getrouw
aan de oefeningen van den Godsdienst.

TOBIAS I : 1.

Bij lijden en bij sterven gaf hij zich over
aan den Wil van God, en daarom is hij in
vrede gestorven.

H. ALPHONSUS.

Immers zalig is de man, die de beproe-
ving doorstaat; want als hij beproefd zal
wezen, zal hij de kroon des levens ontvan-
gen.

JAC. I : 8, 12.

Geliefde Broeder, Zusters, Bloedver-
wanten, en gij allen, die mij bemind hebt,
weent niet over mij... maar helpt mij door
uwe gebeden tot God.

LUC. XXIII : 28. ROM. XV : 30.

JESUS, MARIA, JOSEPH,
ik geef U mijn hart, mijne ziel, mijn leven.

JESUS, MARIA, JOSEPH,
staat mij bij in mijnen doodstrijd.

JESUS, MARIA, JOSEPH,
laat mijne ziel bij U in vrede rusten.
(300 dag. afl. Pius VII.)

Zoet Hart van MARIA, wees mijn heil.
(300 dagen aflaat.)

R. I. P.

Druk. W. VORSELMANS, ZUNDERT.