

Geloofd zij Jesus - Christus! Amen.

*Bid voor † de ziel*

VAN

## JUSTINUS WILLEM

Echtgenoot van

**Leonie De Schamphelaere**

*Geboren te Baeygem den 3 Mei 1848, en godvruchtig overleden te Vurste den 10 Januari 1915, versterkt door de H. H. Sacramenten.*



Ik heb ellendige dagen en droeve nachten geteld .... Waarom is mijne smert langdurig geweest? Waarom zonder hulp en ongeneesbaar? Omdat Gij o Heer, gehandeld hebt volgens uwen wil.

JOB. VII — JEREM. XI

Gelukkig de mensch die God vreest en getrouwelijk zijne geboden onderhoudt. Ps.

Tot U, o Heer, heb ik mijne ziel verheven; in U o mijn God, heb ik mijn vertrouwen gesteld. Ps.

Beminde Echtgenoot, Kinderen en Bloedverwanten, vaartwel en gedenkt u mijner in uwe gebeden.

Mijn Jesus bermhertigheid! (300 dagen afl.)

Zoete harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht.  
300 dagen afl.

**R. I. P.**

---

*Gavere A. Van der Linden - Schreyen, Markt.*