

De dood is de verlossing van vele ellenden; zij is een schat voor dezen die godvruchtig geleefd hebben.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Annetta-Carolina WILLEMS

weduwe van de heer

Franciscus BONKOFFSKY

geboren te Dendermonde op 23 december 1881 en overleden te Lede op 19 juli 1964, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk.

Niets wat sterfelijk is, is duurzaam, het geluk van deze aarde verdwijnt op het ogenblik dat wij denken ervan te genieten.

Lijden is zo betekenisvol voor wie de woorden van de goddelijke Meester beluisteren wil : «Indien ge Mij bemint, neem uw kruis op en volg Mij!» Dan wordt dat lijden een bron van genade en zegeningen. Onze dierbare overledene heeft ook haar deel in de beproevingen en ongemakken gekend, doch aanvaardde ze steeds met nederige onderwerping aan Gods H. Wil.

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d.)