

Zielen die houden van rust, gaarne beminnen en niet ophouden te bidden, vinden geen veilige tehuis meer in deze rumoerige tijd vol haat en vijandigheid tegenover God en Zijne Kerk.



Bid voor de ziel van

MEVROUW

CATHARINA WILLEMS

weduwe van

Mijnheer HYPOLIET VAN DER LINDEN

geboren te St Mara-Horebeke den 16 December 1855
en aldaar godvruchtig overleden den 9 Februari 1945
gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden
Zij was lid der genootschappen van de H. H. Harten,
de H. Barbara en de Voortplanting van het Geloof.

'n Sterk hart, naarstige handen, 'n rotsvast geloof, heeft God neergelegd langs de lange levensweg van de overledene. Ze heeft deze drie talen dankbaar aanvaard en weelderig doen gedijen in haar kroostrijk gezin. Wijs en voorzichtig, vrome en zorgzame moeder, is ze hare kinderen voorgestaan op den weg van eerlijkheid, werkzaamheid en plichtbesef. Haar erfenis is te benijden: wijze raadgevingen en het heerlijk voorbeeld van haar deugdzaam leven. Kort was hare ziekte, moe rustten hare handen op het ziekbed, doch hare vingren gleden voortdurend over haren paternoster. Haar hart leefde tot op het einde mee met hare omgeving, en hare klare geest zat nog vol kommer om hen die haar dag en nacht zoo goed hebben verzorgd. Haar eenig verlangen was: goed-voorbereid de eeuwigheid in te gaan, gezalfd en gesterkt door ons heilig geloof. Zacht, zonder pijn of smart is Katrientje den hemel ingegaan.

Katrientje, uw schoon gezin weent nog bij uw afsterven, doch dankt God omdat gij hen zoolang mocht bewaard blijven, hunne opvoeding in diep kristelijke gevoelens troost hen. Moeder zaliger zal blijven leven in hun familiegebed en in 't volgen van uw voorbeeld. Uwe talrijke vrienden en genegen kennissen bewaren uwe schoone gedachtenis. Uwe geliefde dochter in het klooster, blijft uw zegen in haar apostolaat en haar gebed. Katrientje, tot blij weerzien in den hemel.