

GELOOFD ZIJ JESUS-CHRISTUS! AMEN.

BID VOOR † DE ZIEL
van Mijnheer

JOSEPH WILLEMS

ZOON VAN

Octaaf en Florence OCKERMAN

Soldaat bij het 1ste Regiment Jagers te voet.
geboren te Oprakel, den 21 Juli 1893 en
op 't eereveld te Boncelles gesneuveld in de eerste
dagen van Augustus 1914.

HIJ WAS LID VAN HET GENOOTSCHAP VAN DEN
H. FRANCISCUS-XAVERIUS.

Zalig zijn zij die vervolging lijden om de recht-
vaardigheid want het rijk der Hemelen behoort hun
toe. (Math. V. 10.)

Het volmaakste middel, om aan degenen die
wij beminnen onze liefde te bewijzen, zegt de
Goddelijke Zaligmaker, bestaat in voor hen ons
leven te geven.

De Soldaat die sterft om zijne broeders te redden,
om 'sVaderlands haardsteden en altaren te vrijwaren,
oefent op de volmaakste wijze die deugd van liefde
uit..... Zijne heldendaden worden van God zelve
bekroond..... en zoo krachtig is die liefde in hare
volmaaktheid dat zij de zonden van geheel het leven
kan vergeven..... dat zij heiligen maakt! (Mr Mercier.)

Beminde Ouders, Broeders, Zusters en Vrienden, zijt
fier over uwen Zoon, uwen Broeder, uwen Vriend!.....
Bidt alle dagen voor Hem die zijn leven gaf voor zijn
Vaderland voor zijnen Koning voor U!..... Bidt voor
degenen die met hem gestorven zijn..... Bidt voor
degenen die nog strijden..... en hij ook zal voor U,
voor zijn Vaderland voor de Zege bidden.

Heilig Hert van Jesus, ik heb betrouwen in U.
(300 dag. afl.)

Heilige Franciscus-Xaverius, bid voor hem.
(300 dag afl.)

R. I. P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.