

57  
Kom nu, bruid van Christus, ontvang de kroon die de Heer U voor de eeuwigheid heeft bereid. Kerk. Off.

## Bid voor † de zielerust

van de Eerwaarde

### ZUSTER MARIE-ZENAÏDE

in de wereld

Juffrouw LEONIE WILLEMS

Geboren te Zomergem den 4 Juli 1865.  
In 't klooster getreden der Zusters van het  
H. Hart van Maria, te Nederbrakel, den 29-10-1889.  
Ontving er het H. Kloosterkleed den 28-1-1890.  
Werd er geproft den 17-2-1891.  
Ontsliep godvruchtig in den Heer te  
Oudenaarde den 22-5-1937.  
Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

---

Zuster Marie-Zenaïde was eenvoudig, zachtmoedig en godvruchtig. Zij zocht onbekend te leven en omhelsde met liefde de nederigste werkzaamheden.

De ongemakken en pijnen heeft zij met volle onderwerping en standvastigen moed verdragen. Haar afsterven zag zij met stichtende kalmte en blijde verwachting te gemoet.

O Maria, mijn Moeder, mijn beschermster, tot U neem ik mijn toevlucht: die U beminnen genieten een grooten vrede in het uiterste en zullen in der eeuwigheid den dood niet smaken.

Dierbare Oversten en Medezusters, hebt dank voor uw genegenheid en zorgen: tot wederziens bij God in den hemel.

Beminde Familie, blijf mij indachtig in uw gebeden: ook ik draag uw gedachtenis mede bij den Heer.

Mijn Jezus, bermhertigheid! (300 d. afl.)

Zoet Hert van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

---

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surdiacourt.