

GELOOFD ZIJ JEZUS CHRISTUS.



BID VOOR DE ZIELERUST

van

Nathalie Willems

Echtgenoot van

KAMIEL D'HOSE

*geboren te Maercke-Kerkhem. den 21 Maart 1896
en godvruchtig overleden te ELST den 25 Februari 1939
versterkt door degenademiddelen onzer Moeder de H. Kerk*

*Lid van de Confrerie van 't H. Hert
en van den Wekelijkschen Kruisweg.*



Debetreurde overledene was eene vrouw van geloof, die in eenvoud en werkzaamheid haar talrijk kroost had op te brengen, nog in de lente van haar leven, heeft de dood haar getroffen en onttrokken aan haar huisgezin waar haar waakzaam oog nog zoo noodig was.

Zacht is zij gestorven, want men sterft gerust als men eene standvastige godsvrucht heeft gehad tot het Hart van dezen, die ons moet oordeelen. Hare gelatenheid was volkomen en in vrede is zij gestorven.

Duurbare echtgenoot. U laat ik de zorg over onze kinderen, die bede vraag ik U, en Gij, beminde zusters, broeders en familieleden, weest mij indachtig in uwe gebeden. God weze mij bermhertig. Hebt dank voor uwe goede zorgen,

Mijn Jezus Barmhartigheid,

(300 d. afl.)

R. I. P.

Uitgever Georges Van Nedervelde Elst.