

De kroon der ouderlingen en hunne glorie is de
vrees Gods. Ps. 121.



BID VOOR DE ZIELE

van

ROSALIE WILLEMS,

weduwe van

Honoré Callebaut,

geboren te Lokeren den 5 Maart 1829, aldaar
overleden den 18 Mei 1907, voorzien van de
Rechten Onzer Moeder de H. Kerk.

De oog des Heeren is gevestigd op dezen die
Hem vreezen en ook op degenen die hun betrouwen
stellen op zijne barmhertigheid. Luc. XXXII.

Met christelijke verdueligheid zag zij haar laatste
uur te gemoet en zij onderwierp zich geheel en al
aan den wil van God, overtuigd, dat wij niet
geschapen zijn om hier te verblijven, maar om een
beter, een eenwig leven te hebben.

Mijne krachten zijn uitgeput, mijne dagen geein-
digd; verlos mij, Heer, en red mijne ziel om uwe
barmhertigheid. Job XVII.

Wij hebben haar bemind, verlaten wij haar niet,
vooral eer onze gebeden en goede werken haar
gebracht hebben in het huis des Heeren.

H. AMBR.

Zoot Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer
en meer beëminne. 300 *dagen afaat*.

De akten van Geloof, Hoop en Liefde verwekken.
7 jaren en 7 quadr. afaat.

R.

I.

P.

Pienst der H. Barbara, *Woensdag 29 Mei*, om
7 1/2 ure, in de parochiale kerk.

Lokeren, druk. Ang. De Vis-Verhesschen.