

Verhoor, o Heer, mijn gebed. (De Profondis)



Bid voor de ziel van Mevrouw Emma Wittebroodt

echtgenoot van Mijnheer

Alphonse Lesenne

geboren te Ronse den 17 Oktober 1897, en er zeer godvruchtig in den Heer ontslapen den 22 December 1941, gesterkt en getroost door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Die Mij bemint dat hij zijn kruis opneme en Mij volge heeft de Heer gezegd en dit woord heeft de dierbare afgestorvene heel goed begrepen en ook best in haar leven toegepast. Vele jaren heeft ze geleden en zware harde kruisen gedragen met liefde en gelatenheid. Zij ging met den Meester den weg van het lijden op en klaagde niet wanneer het soms zwaar drukte in haar leven.

Zij was zoo blij den priester te ontvangen die haar zalving en sterkte bracht voor den laatsten strijd.

De Heer zal haar loonen om al dit lijden met geduld gedragen.

Dierbare Echtgenoot, Zoon en Familie, het heengaan komt te vroeg en 't scheiden valt zoo zwaar, doch laten wij den wil aanbidden van Hem die voor ons heil op deze wereld kwam.

Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus sta mij genadig bij.