

Gelijk het den Heer behaagd heeft, zoo is het geschied; de naam des Heeren zij gezegend. Job I, 21.



Bid voor de ziel van zaliger

Maria Theresia WUYTS,

weduwe van

Benedictus Cauwenberg,

geboren te Westmalie, den 2 April 1839, en aldaar

godvruchtig in den Heer ontslapen

den 27 April 1913,

Voorzien van de H. H. Sacramenten.

Ik weet dat zij de werken van barmhertigheid heeft geoefend; dat zij vergiffenis schonk uit den herte aan degenen die haar verongelijkt hadden. Vergeef dus, Heer, wat zij tegen U mag misdreven hebben! Dat uwe barmhertigheid uwe rechtveerdigheid ten hare opzichte te boven ga. Treed met haar niet in oordeel, gij die beloofd hebt barmhertig te zijn met degenen die barmhertigheid zouden geoefend hebben.

H. Aug.

Zij was eene deugdzame moeder, eenvoudig en rechtzinnig, heeft de wegen van haar huisgezin in acht genomen en haar brood in ledigheid niet geëten. Zij leefde in de vreeze des Heeren en stierf in vrede.

Beminde kinderen en bloedverwanten, bedroeft u niet, want nog een weinig tijds, en gij zult mij wederzien in den hemel en dan zal uw hart zich verblijden.

! Thes 4. Job 16.

En gij mijn zoon, wees mij indachtig aan het altaar des Heeren.

H. Monica.

Zoet Hert van Jesus, maak dat ik U altijd meer en meer beminne.

300 dag. af.

Zoet Hert van Maria, wees mijn heil, 300 d. af.