

Gelukkig de Ouders die verzekerd zijn eenen engel
in den hemel te hebben.



ZALIGE GEDACHTENIS

van

NELLY WYCKSTANDT

dochtertje van

HENRI en ANNA COPPENS

geboren te Nederbrakel den 19 Januari 1932
en aldaar aan de liefde harer ouders ontruk, den
24 Maart 1932

Een Engel des Heeren van glans en omstraalt
Kwam vlug van den Hemel op d' aarde gedaald
Kom mede naar boven mijn kindje sprak Hij
Gij zijt voor den Hemel geschapen lijk wij

En 't engelken vloog met het engelken meê
Naar de eeuwige woning van vreugde en van vroe
En vroolijk nu zingt het vol glans en vol gloor
Zijn jubelend lied met 't englenkoor

En weent nu niet langer o Ouders om 't Kind
Dat gij hier beneden zoo zeer hebt bemind
't is God die 't U gaf... en God nam het weêr
Gezegend moet steeds zijn den wil van den Heer

Nederbrakel Druk. Wed. O. Surtiacourt