

Niets is duurzaam van al wat sterfelijk is ; al het geluk van de wereld verdwijnt op het oogenblik zelf, dat men het meent te bezitten.



**BID VOOR DE ZIEL**

van

**MARIE WYMEERSCH,**

echtgenoot van

**JOZEF DE HENAU,**

geboren te Ophasselt den 22 Augusti 1861 en aldaar overleden den 16 Maart 1911,

**VOORZIEN VAN DE H. H. SACRAMENTEN.**

Waarom, o mijn God, ons zoo vroegtijdig die brave moeder en naarstige huisvrouw ontnomen ? Waarom ons haar zoo vroeg gevraagd ?.. Toch geven wij haar U zonder tegenspreken, maar het hart verbrijzeld van droefheid.

Met eene groote verduldigheid heeft zij de pijnlijkheden harer langdurige ziekte verdragen, overtuigd zijnde dat men door vele kwellingen in het rijk Gods moet ingaan. Act.14.

Betreurt mij niet, o neen, lieven echtgenoot, kinderen en broeder, want zalig was mijn hart, toen ik mijne oogen sloot. Door eene hulpeloze kwaal getroffen, kon ik geen troost meer vinden en zonder angst zag ik de dood naderen.

Wel viel het mij hard u zoo allen rond mij te zien, u bijzonderlijk mijne kinderen, 't voorwerp mijner liefde... doch God versterkt mij door de hoop dat gij hier op aarde den troost en later den steun van uwen vader wezen zult.

Bernhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.  
(300 d.afl.)

.....  
Drukk. M.VAN DE MAELE, Geeraardsbergen