



TOT DIERBAAR AANDENKEN

van

Marcel Wijnant,

zoontje van

JULES en CLARA D'HAUWERS,

geboren te Oosterzele, den 14 April 1943

en aldaar aan de liefde zijner Ouders ontrukkt,

den 29 Maart 1944.

En zitt gij naar hemelsch Huis
Getogen, dierbaar wicht,
Waar noch droefheid woont, noch kruis,
Maar louter liefde en licht!

Gij waart zoo lief, zoo goed, zoo schoon,
Het bloemken van ons hert...
Daar kwam de dood in onze woon,
En bitter is de smert!

O Marcelken, lief, verheerlijkt kind
Droef klinkt ons afscheidslied..
Wij hebben U zoo diep bemind,
Vergeet uw Ouders niet.

Drukk. Lourdault, Oosterzele - Tel. 169.