

Laat ons in zijn dood, de raadsbesluiten des Heeren
aanbidden H. Franc. de S.



BID VOOR DE ZIEL

van den Heer

Dokter ROMAIN WYNANT

Echtgenoot van

Mevrouw HÉLÈNE YKMAN,

*geboren te Meire den 21 Januari 1874 en zeer god-
vruchtig overleden te Erpe, den 4 September 1936,
voorzien van de laatste H. Sakramenten.*

Hij was lid van al de parochiale Genootschappen.

Nooit heeft men uit zijn mond gehoord als woorden van vroomheid, openhartigheid en waarheid; zijn sterke en oprechte ziel maakte zich de kenspreuk: "Weldoen en laten zeggen „.

Een man was hij, ootmoedig maar groot, die nooit aan zelfverheffing deed en steeds zijn woord gestand was, trouw in de vriendschap, rechtzinnig van geest en hart, zijn voldoening zoekend in het volbrengen zijner plichten.

Aan allen en ten allen tijde heeft hij hulp geboden en menigeen gered door zijn wetenschap en kunde..... Het volk was bedroefd bij het vernemen van zijn dood; maar zijn gedachtenis zal in zegening blijven.

O Heer, waarom was er geen leniging in mijn ziekte? omdat Gij gehandeld hebt volgens uw heiligen Wil. Uw naam zij gezegend!

Liefderijke Echtgenoot en Vader, wordt hij, te vroeg helaas! aan de liefde der zijnen ontruk!

Duurbare Echtgenoot, Geliefde Dochter, Broeders en Familie, weest getroost, ik verlaat dit tranendal voor het rijk van vrede.

Gij allen, die mijn vrienden waart, weest mij indachtig in uw gebeden.

R. I. P.

Du Caju-Aalst