

De rechtvaardige leeft van het geloof. (Rom)

† BID VOOR DE ZIEL †

van Mevrouw

**OCTAVIE WYNANT**

Echtgenoot van Mijnheer

**DÉSIRÉ DE BRAECKELEER**

Geboren te Appelterre,  
den 3 Maart 1866 en zacht overleden te Ophasselt  
den 21 Januari 1946

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



Wij stellen ons immer moeder voor, zooals Uw genade, o Heer, haar ons geschonken had ; bezorgd, werkzaam, stichtend, voorbeeldig en ootmoedig, want ze wist dat « de Heer de harten en zielen doorgrondt. » Gezegend de moeder die naar den Vader gaat met het getuigenis van Jezus op de lippen ; die ge mij gegeven hebt, van hen heb ik niemand verloren. (Joan. 19, 9.)

Van beproeving bleef ze niet gespaard, God immers leidt zijn uitverkorenen langs den weg van 't lijden ; doch met christene gelatenheid heeft ze moedig haar kruis opgenomen en Christus gevolgd.

Mijn dierbare Echtgenoot, Kinderen en Kleinkinderen, thans is mijn loopbaan geeindigd, doch troost U, want « ik geloof dat mijn verlosser leeft en dat ik op den laatsten dag zal verrijzen ! » Bidt nu voor mij, tot lasenis van mijne ziel, gij vooral, mijn zoon priester, dien ik den Heer heb afgestaan, vergeet mij niet in uw heilige Missen. Ik zal voortaan meebidden met u in den Hemel samen met onzen dierbaren Albert die ons is voorafgegaan, tot als we allen vereenigd, God voor eeuwig zullen loven. — Duurbare Bloedverwanten, blijft mij ook indachtig in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

(7 jaren en 7 quadr. afl)

---

Uitgever — Georges De Clercq, Ophasselt,