



## BID VOOR DE ZIEL

van

# ELODIE WIJNENDAELE

weduwe van

## Frans TURTELBOOM

*geboren te Borsbeke, den 28 September 1870 en  
schielijk overleden te Sint-Lievens-Essche,  
den 11 September 1933.*



Wat moet het den mensch verrassen als hij 's nachts, uit den slaap wordt gewekt en plotseling vóór God onzen Rechtvaardigen Rechter komt te verschijnen! Jezus zelf heeft er ons toch van verwittigd; "Ik kom als een dief in den nacht. weest dus altijd bereid.."

Die woorden heeft zij van kindsbeen af onthouden en beleefd. Want ze was eene kloekmoedige en godvreezende vrouw die voorbeeldig leefde naar Gods wil. Die waakte over alles wat in haar huis omging; die zorg droeg berispte en bad voor hare kinderen, om ze allen aangenaam te maken aan God.

Geliefde *Zonen*, bij u had ik mijn leven willen ver-  
lengen. maar Gods wil moet geschieden. Gij verliest  
uwe aardsche Moeder. maar uwe hemelsche Moeder  
Maria verliest ge nooit. Neemt haar nu tot Moeder  
en beter nog als ik. zal zij u wijzen naar Jezus en naar  
't geen Hij u voorhoudt.

Geliefde *Kinderen en Kleinkinderen*, weent over  
mij maar bidt ook voor mij. Gij vooral, mijn duur-  
baarste *Kind, Kloosterzuster*, zult daarin uwen troost  
vinden en een voorbeeld blijven voor gansch de familie.  
*Duurbare Broeders en Zusters*, vernieuwt uwe hoop in  
het eeuwig leven dat ik ben ingegaan.

H. Barbara, patrones van de goede dood. b. v. o.

---

*De Namis Maandag om 7 ure.*

---

Uitg Colaes-Watthé, St-Lievens-Essche,