

De Heer heeft gegeven, de Heer heeft ontnomen ;  
gelijk het den Heer behaagde, zoo is het geschied : de  
Naam des Heeren zij gezegend ! Job I 21.

† **TEEDER AANDENKEN**

van

**Marcel-Jeroom Wyseur**

welbemind zontje van

**Heer CYRIEL en Vrouw EUPHRASIE HOORNAERT**

Het werd geboren te Lauwe den 1 December 1919 en  
ontsliep haastig te Kortrijk den 15 Januari 1928, ver-  
sterkt door de hulpmiddelen der H. Kerk.

Lieve Ouders, Zusters, Broers, waarom die bittere tranen ?

Hoort toe ! 't Is Jesus stem, die noodigt mij zoo zacht ;  
Ziet ! de Englen wenken mij ; zij komen mij vermanen  
Dat in hun rei mijn zoete Jesus mij verwacht.

Marcel, kind lief, o neen ! gij moogt van ons niet scheiden,  
Wij minnen u zoo teer, gij zijt uw ouders vreugd ;  
Verlaat noch broers noch zusjes, spaar ons zulk een lijden ;  
Of dienen wij den Heere niet in trouwe deugd ?

Beschouwt, 't is Godes wil, 'k zal onderdanig wezen,  
O Vader, Moeder ! laat mij volgen Jesus stem ;  
Op dezen zaalgen stond, zijn goedheid nooit volprezen  
Roept mij ten Hemel op ; 'k wacht niet, ik vlieg tot Hem !

O kleine Marcel lief, ga dan bij de Englen wonen,  
Ga bij Maria's troon, vraag zegen voor ons al,  
Vraag troost voor onze smart, vraag dat wij saam eens  
tronen

In 's Hemels vreugd, als God ook ons eens roepen zal !...

*Dierbare Ouders, Meesteressen Lief*, ik dank u omdat  
thans mijne glorie zoo verhoogd is door de H. Commu-  
nies welke gij mij zoo vroegtijdig hebt leeren doen. Die  
luister verheugt mijn eeuwig geluk en de dankbaarheid  
wordt nooit vergeten in den Hemel.

*Zoet Hert van Jesus, wees mijne liefde.* 300 dagen afl.

Drukk. J. Deltour-Vander Kam, Lauwe