

Geloofd zij Jezus-Christus.

Amen.

† Zalig en Roemrijk aandenken †
van Mijnheer

EMIEL YSEBAERT

Soldaat Lij het 12^e Linieregiment 8^e Compagnie
geboren te Segelsem, den 18 Juli 1890, gevallen op het
Eereveld te Zarren, den 14 October 1918.

Lid van 't gansoetschap van den H. Franciscus-Xaverius.
zoon van

EMMANUEL EN LEONIE SOLEMÉ



De strijd was bijna gestreden. Hij mocht weldra jubelend huiswaarts keeren, toen plotseling hij naar 't eenwig Vaderland geroepen wierd.

Gelijk het den Hemel belieft, alzoo geschiede het.

Hij vond gunst in de oogen van allen, omdat hij steeds zoo vriendelijk en vroolijk was, moedig en onderworpen aan zijn lot.

Goede soldaat, was hij tevens ook deugdzame jongen, brave zoon, de troost, de hoop, de steun zijner talrijke familie.

Wat geschied is, is eene daadzaak, een besluit van God, waaraan niets te veranderen is, niets in te brengen. Buigen w. j. ons, s. elpen wij onze tranen en roepen wij uit als christenen met geloof, hoop en liefde: Heer uw wil, niet de onze!

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, ik verlaat deze aarde, dit tranendal, voor de eeuwige vreugde. Ik heb u altijd bemind, mijne liefde sterft niet. Hierboven zal mijne ziel op u waken, bidt intusschen en leeft wel, opdat wij malkander eenmaal wederzien.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid. 300 d.a.

R. I. P.

Nedelrakel. We Van Nieuwenhove & V. D. Driessche