

Gelukkig de mensch die alle dagen bereid is om te sterven.

\*\*\*\*\*  
† BID VOOR DE ZIEL †

VAN

# Emma Ysebaert

geboren te Elst. den 24 Januari 1887 en aldaar godvruchtig overleden den 1 Februari 1943, gesterkt door de H.Sakramenten der stervenden.

Lid van de Confrerie van het H. Hart. van de Congregatie O.-L.-Vrouw en andere Genootschappen.



Met stichtende verdueligheid verdroeg zij hare onverbiddelijke ziekte tot op het oogenblik dat God bestemd had om haar de vreugd des Hemels tot loon te schenken.

Ik ben ziek geworden en er was niemand die mij kon helpen, doch ik aanriep den Heer mijnen God en Hij kwam mij ter hulp op het bed van lijden.

Hetgeen ons meest gerust steld en troost zijn hare goede voorbeelden, haar levendig geloof en als waar kind van Maria, een overtuigde godsvrucht tot haar hemelsche Moeder. Wij herinneren ons hoe deugdzzaam ze geleefd heeft en hoe heilig zij gestorven is.

Troost u, Beminde Broeder, Zusters en Bloedverwanten, ik leef in den hemel met de wijze maagden om met mijnen Schepper, voor alle eeuwigheid vereenigd te zijn die ik op aarde uit ganscher harte gediend heb; hetgeen ik U verzoek is mij te willen indachtig zijn in uwe gebeden.

Zoet Hart van Maria wees mijne zaligheid. 300d afl.

R. I. P.