

Drie broeders vielen in den kamp,
Drie offers van de wereldramp!
In zulken rouw kan niets verhelpen.
Alleen kan God ons tranen stelpen.

TER ZALIGER † GEDACHTENIS

van Mijnheer

RENÉ ROSCAM

ZOON VAN

PIETER EN THERESIA FOUCART

Soldaat bij het 10^e Linierregiment,

geboren te Nederbrakel, den 31 Mei 1890,
gesneuveld op het veld van eer aan den Yzer
den 25 November 1916.

De vreugd onzer herten is uitgedoofd. Deze die het geluk van ons leven waren zijn niet meer. Jerem.

Sterven, bloed en goed veil, hebben voor 't heil van 't Vaderland is edel en schoon, doch dat drie zonen sneuvelen, is eene ijselijke smart die aller herten bloeden doet.

Na reeds zoo hard en lang gestreden te hebben, had ik den troost niet, u allen eenmaal hier op aarde terug te zien. De mensch schikt, maar God mikt! Hij is de Heer en Meester van alles en van allen. Ik viel voor den hoogen en heiligen plicht. Thans rust ik zacht in Vaderlandschen grond, nevens Jozef en Amedée, wachtende naar den jongsten dag, waarop wij roemrijk zullen verrijzen en u voor eeuwig wederzien.

Lieve Ouders, Broeders en Zusters, weet wel dat mijn laatste vaarwel voor u was, mijn laatste gedacht aan mijn vaderlijk huis. Vergeet mij niet in uwe gebeden. — Volk van Nederbrakel blijft steeds uwe helden indachtig en houdt immer in eere den naam dier dapperen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
(300 d. afl.)

Nederbrakel. — Drukk. A. Vanden Driessché.