

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS! AMEN.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**MELANIE VAN DE VYVER**

weduwe van Mijnheer

**PETRUS TEERLINCK**

echtgenoot van Mijnheer

**BERNARD COESSENS**

geboren te Nederbrakel, den 28 Juni 1843 en  
aldaar overleden den 20 December 1916.

*Versterkt door de HH. Sakramenten.*

Eene eerekroon zijn de hooge jaren die op de  
wegen der gerechtigheid gevonden worden.

(PROV. XVI.)

Zij was eene vrouw zonder geveinsdheid recht-  
veerdig en vreesde God. Job. I.

Met volkomen betrouwen mocht zij dan de dood  
te gemoet zien; want die den Heer vreesst zal op  
zijn uiterste welvaren. Eccl. I.

Het vast betrouwen op God en de liefde van hare  
kinderen die haar bijstonden maakten hare laatste  
ogenblikken gelukkig.

Beminde Kinderen, de vreugd van mijn hert  
blijft zoo altijd in uw christelijk geloof en de ver-  
kleefdheid tot elkander volherden. Vergeet uwe  
moeder niet in uwe gebeden opdat wij eens in het  
eeuwig leven mogen vereenigd zijn.

Mijn Jezus bermhertigheid. (300 dag. afl.)

R.

I.

P.

Nederbrakel, Drukk. Oscar Surdiacourt.